

## 2012 års Krönika

Hävdatecknarens krönika 1/12, 2011 - 30/11, 2012. Svalövs Gille.

Av Lena Bengtsson

På nyårsdagen 2012 gick Svalövsbäcken full till brädden av lerigt vatten. Det var en följd av den milda och mycket regniga decembermånaden 2011, som även medförde en grön jul. Januari fortsatte på samma sätt med mildt väder, i genomsnitt ett par grader varmare än normalt, som tur var, för det myckna regnandet motsvarade en meter snö. I slutet av januari kom vintern med frost och snö även till Svalöv. Den 19 januari lade sig ett tunt, men gnistrande vitt snötäcke, som fylldes på lite då och då till en 5-8 cm:s tjocklek. Temperaturen höll sig stadigt under nollan och tidvis bet kylan rejält med vissa nätter 14 minusgrader och en hel del soliga, men kalla dagar. I mitten på februari slog det om till tö och därtill regnade det en hel del. Det blev mycket is och halt på många ställen. Den 23 februari anlände den meteorologiska våren till Svalöv och i slutet av mars kunde vårbruket starta. Tack vare stadigt, bra väder var det mesta tillsått till påsk, dvs en vecka in i april. Den 21 maj blev det värerekord med över 25 grader varmt och medeltemperaturen i maj blev 1-2 grader över det normala. Försommaren blev mycket torr, men det kom mycket regn runt midsommar. I juli och augusti fick Svalövs-trakten lägre nederbördsmängder än normalt, men å andra sidan någon grad varmare än vanligt - bra skördeväder med andra ord. I september regnade det rikligt, men dygnsmedeltemperaturen var över plus 10 grader, dvs meteorologiskt fortfarande sommar. Under sommarhalvåret, maj - september, kom det sammanlagt ca 350 mm regn (uppmätt i Källstorp) jämfört med drygt 500 mm under motsvarande period året före. Den 18 - 20 oktober blev det för årstiden värmebölja med temperaturer upp till 20 grader.

Vädret får vi ta som det kommer - men hur har det förlöpt med det som vi människor styr över i Svalöv?

Den 1 april lämnade socialdemokraten Karl-Erik Kruse över ordförandeklubban till partikamraten Birgitta Jönsson, som därmed tillträdde som nytt kommunalråd och tillika ordförande i kommunstyrelsen. Karl-Erik Kruse hade då suttit 20 år i toppen i kommunpolitiken: åtta år som oppositionsråd och tolv år som ordförande i kommunstyrelsen. Birgitta Jönsson har lång erfarenhet och blev nu den första kvinnliga ordföranden i Svalövs kommunstyrelse. Sedan 2004 har socialdemokraterna och moderaterna samarbetat i kommunpolitiken och nu har Svalöv för första gången två kvinnliga kommunalråd samtidigt vid rodret: nu Birgitta Jönsson och sedan tidigare Charlotte Wachtmeister, som blev kommunalråd efter valet 2010. Historiskt!

Även bland toppcheferna på tjänstemannasidan har det skett förändringar: samhällsbyggnadschefen Tommy Samuelsson har slutat efter fem år i Svalöv och efterträts av Jörgen Wallin. Vice räddningschefen, Bengt Persson, tackar för sig redan efter 1,5 år. Kost- och städchefen Lars Dahlberg har också slutat.

Inga-Lill Olsson har i nästan 25 år varit ansiktet utåt i kommunen genom sitt arbete som informatör och hemsidesansvarig. Den 7 juni avtackades hon efter lång och trogen tjänst för att som pensionär kunna njuta sitt otium i Båstad.

För att effektivisera arbetet i den kommunala förvaltningen sjuöattes en ny förvaltningsorganisation. Den förutvarande, som varit i kraft i endast tre år, ansågs otydlig och svårarbetad. I den nya organisationen finns kommunchefen Fredrik Löfqvist, kommunledningsgruppen och kommunledningskontoret, samt sektorerna för social omsorg, samhällsbyggnad och utbildning med var sin sektorschef. Förhoppningen är att organisationen skall vara mera begriplig för såväl politiker och tjänstemän som för invånarna, så att det står klart vem som ansvarar för de olika frågorna.

Det är inte bara organisationen som är ny. Kommunen har också fattat beslut om en ny modern logga. Det tidigare kommunvapnet med såningsmannen har funnits sedan 1946, men nu behövde Svalövs identitet stärkas. Det gamla vapnet kommer dock inte att försvinna helt utan skall finnas med i vissa sammanhang. Den nya loggan består av en grön text: Svalövs kommun, där ö:et har camouflage-mönster i gröna nyanser, samt i ovankanten gröna bubblor som stiger uppåt, ut ut bokstaven. Det "bubblande" Ö-et symboliserar bland annat uppåtsträvande, tillväxt och utveckling. I stället för "Ett strå vassare" är kommunslogon numera: "Plats för liv". Tre enkla kommunikativa nyckelord ska användas för att skapa en korrekt profilering av kommunen: Grönt - Grannskap - Groende.

Grönt associerar bland annat till natur, skog, jordbruk, ytor, frisk luft, landskap, miljövänligt och naturligt.

Grannskap associerar till närhet, pendlingsavstånd, trygghet, samverkan, vänskap, och vänlighet.

Groende associerar till spirande, sådd, planteringar, barn och ungdomar, skolor, skapande, kreativitet och tillväxt.

Den 27 november hissades flaggor med den nya loggan utanför kommunhuset, kommunchefen höll tal, Svalövs Gymnasium visade upp sig med den nya grafiska profilen och alla hugade kunde delta i festen på kommunhuset där det minglades och serverades kaffe och tårta.

Hur har det då varit med Grönt Groende Grannskap i Svalöv under året?

I Svalövs kommun satsar man på barn och ungdomar och skolor.

Den nya förskolan Solstrålen togs i bruk i början av året och vid invigningsfesten bjöds det på bandklippning, invigningstal, sånger, ballonger och fika. Sedan blev det besök av en trollerikonstnär, som underhöll barnen med trollerikonster och sagor. Som invigningspresent fick barnen en stor låda full med böcker. Solstrålen är byggd med särskild tanke på miljön. Den har solfångare på taket och värms upp med jordvärme. Det finns stora ytor för lek och stöj utomhus och invändigt är det ljust och luftigt och rymligt. De fyra avdelningarna har plats för 65 barn och vid invigningstillfället var ett 50-tal barn inskrivna. En av avdelningarna är en språkförskola för barn som behöver extra språkträning.

I och med att Solstrålen togs i bruk avvecklas de gamla förskolorna Persbo och Loftet.

I början av året invigdes ett nytt LSS-boende på Bondegatan i Svalöv. LSS betyder Lagen om Stöd och Service för vissa funktionshindrade personer. LSS skall garantera att personer med omfattande och varaktiga funktionshinder får goda levnadsvillkor och kan leva som andra. I huset finns sex lägenheter med vardera två rum och kök, stort badrum och trivsamt uteplats. De boende lagar sin mat med stöd av personalen och har redan funnit sig tillrätta och stortrivs. För dem som vill umgås med sina grannar i huset finns ett gemensamt vardagsrum med kök och TV.

Första spadtaget för om- och tillbyggnaden av Centralskolan togs högtidligen den 27 februari av Gunnar Bengtsson, ordförande i Svalövslokaler, och Birgitta Jönsson, ordförande i Valfärdsutskottet. Centralskolan byggdes 1953 och nu skall den moderniseras och byggas till. Efter ombyggnaden kommer den att inrymma en tvåparallell F till sex-skola. De yngre eleverna får tillbringa vårterminen på Månsaboskolan, medan de äldre eleverna får gå på Linåkersskolan under byggtiden. Efter ombyggnaden blir skolan 2400 kvadratmeter stor.

Klass 3A på Månsaboskolan utsågs till årets vinnare i skoltävlingen "Pantresan", som arrangeras av organisationen Returpack. Denna klass var bäst bland 500 klasser i Sverige på att lära ut återvinningens konst.

Det vinnande projektet var en smartboardpresentation i sagoform med små integrerade datorspel. Katarina Lundell, kommunikationschef på Returpack, belönade klass 3A med glass, gymnastikpåsar, plånböcker och diplom. Dessutom fick de en check på 20 000 kr till en klassresa.

Ett par dagar före skolavslutningen kunde eleverna i 3A ge sig av på sin resa till den småländska cow boy-världen på High Chaparral och efter övernattnig på Svalövskolonin i Magnarp fick de en guidad tur på Järnvägmuseet i Ängelholm. Dagen avslutades med minigolf och glass på Råbocka camping.

Även Linåkersskolan genomgår en utveckling under ledning av sin rektor Nils Malmquist, som med sin biträdande rektor, Helen Rosengren, utgör ett vinnande team. Tillsammans fick de pris för Sveriges tredje bästa skola när de tidigare arbetade i Staffanstorp.

En ingrediens i receptet heter "tydlig målinriktning" och eleverna får inleda varje torsdag med att träffa sina mentorer för att diskutera hur man skall uppnå de uppsatta målen. Samarbete över stadiegränserna, vidareutbildning av rektorer och lärare är också ett led i förbättringsarbetet. Rektor Nils Malmquist anser att nuvarande antal elever, ca 450 st, är optimalt för Linåkersskolan. Vid vårterminens slut hade andelen elever i nionde klass, som uppfyllt kunskapsmålen, stigit från 63% förra våren till 79%, vilket var den högsta graden av måluppfyllelse under 2000-talet.

Under hösten har skolan köpt in nya bärbara datorer, så att alla elever i årskurs sju kunde kvittera ut en egen. De datorer som redan finns blev då lediga för de äldre elevernas behov, och rektor Nils Malmquist lovade att ingen skulle bli utan dator. Planen är att även i framtiden dela ut egna datorer till alla sjuor. Att ha obehindrad tillgång till datorer är numera avgörande för en attraktiv och effektiv skola. Det gör eleverna väl rustade att gå ut i arbetslivet och samhällslivet där goda IT-kunskaper är avgörande. Eleverna fäster stor vikt vid detta och man räknar med att spara in en del läromedel också. Skolan satsar nu på utbildning av både lärare och elever hur man på effektivaste sätt använder datorerna i undervisningen.

Skolmaten är en viktig sak när eleverna skall betygsätta sin skola. Svalöv är med i projektet Skånsk skolmatsakademi och den aktuella upphandlingen betyder att skolorna kan servera färskt, närproducerat kött och ekologisk mjölk. På Svalövs Gymnasium kan matgästerna välja ekologiskt alternativ. Det är ett sätt för skolan att möta den hårda konkurrensen. "Ungdomar i dag är betydligt mer miljömedvetna än tidigare. Många vill äta ekologiskt och skolan tjänar givetvis på att ge en sådan service i långa loppet," säger man inom skolledningen. Man beräknar att den ekologiska maten kostar drygt två kronor mer per portion, men det avskräcker inte.

I höst har fotboll stått på schemat för intresserade elever i årskurs sju på Linåkersskolan. Det är ett samarbete med Svalövs Bollklubb och fotbollstränarlinjen på Eslövs folkhögskola. Tre tränare från andraårs-kursen i Eslöv kommer till Svalöv en gång i veckan och lär ett 25-tal ungdomar att bli skickligare i fotboll. Det är inte bara grabbar, som vill träna fotboll på skoltid - det finns även tre tjejer med. Arrangemanget uppskattas mycket både av dem, som går tränarutbildningen, och av dem som får chansen att bli vassare fotbollsspelare.

En grupp elever med sina ledare från Linåkersskolan åkte på ett femdagarsbesök till gamla svenskbygder i Stralsund i Tyskland inom ramen för Comeniusprojektet "att bygga broar". Man träffade elever både från värdlandet och från Frankrike. På programmet stod gemensamma arbetpass men även sight-seeing. Ett projekt var att utforma en 1-Euro-sedel, för någon sådan finns ännu inte. Resultatet skall presenteras för ledamöter av EU-parlamentet vid ett besök i Bryssel till våren. Det byggdes även broar i papper eller trä, som symboliserade andemeningen i projektet. När man summerade sina intryck på båten hem, var alla mycket nöjda med vistelsen.

Eleverna hade visat framfötterna både när det gällde social kompetens tillsammans med fransmän och tyskar, och när det gällde att kommunicera på engelska.

Kulturskolan firade sitt 35-årsjubileum den 9 juni med en show i Linåkersskolans aula. Det var fullsatt i publiken och hög stämning när ca 100 elever framförde showen, som bestod av teater, musik och dans. Därefter delades sedvanliga stipendier ut: Amanda Ripa fick stipendium av Lions Club, Kulturskolans föräldraförenings stipendium gick till Pierre Wachtmeister och Anna Beatriz Santos Rasmussen fick Svalövs kommuns stipendium. Efter att ha deltagit i Kulturskolan i fem år tilldelas man ett stipendium och i år var det 23 stipendiater, vilket var rekordartat.

Svalövs Majblommeförening firade sitt 100-års jubileum med en konsert i Torrlösa kyrka söndagen den 22 april. Marcos Ubeda, Magnus Johansson och Debbie Nilsson med barnkör stod för musiken. Man hade även öppet hus på kolonin i Magnarp söndagen den 3 juni. Det är ett stort ideellt arbete, som har utträttats av många Svalövs-bor under de gångna 100 åren.

Svalövs Majblommekommitté bildades år 1912 på initiativ av specerihandlare Tomas Olsson. Skolbarnen sålde majblommor och för de intjänade pengarna kunde ett antal barn få vistas några veckor i Vejbystrand och njuta av sol och bad på sommarlov. Under första världskriget fick barnrika familjer hjälp med livsmedel och en del barn fick komma på sommarvistelse hos lantbrukare i Magnarp utanför Vejbystrand. 1932 inköptes en tomt i Magnarp och efter det att Toms stuga stod färdig, kunde barn från Svalöv vistas där på sommarkoloni. Så småningom utvidgades tomten och ytterligare två stugor byggdes. Entusiasterna i Majblommeföreningen ordnade också Barnens dag ett antal gånger, med karnevals-stämning när alla ekipagen med utklädda barn drog fram genom Svalegatan.

Fortfarande efter 100 år lever traditionen vidare: skolbarn i årskurserna 1-6 säljer majblommor inför Valborgsfirandet. 24 barn tillbringar två sommarveckor på kolonin i Magnarp och efter dem kommer ytterligare en omgång barn för att bada, sola, fiska, fånga krabbor, leka och få utlopp för allt spring i benen.

På Svalövs gymnasium fortsätter framgångarna. I våras genomgick skolan en Qualis-undersökning, som mäter trygghet och trivsel, arbetssätt och lärarroll, kunskaper och färdigheter, delaktighet och elevers ansvar för eget lärande. Av de 23 gymnasieskolor i Sverige, som valt att låta granska sin verksamhet med hjälp av Qualis, fick Svalövs gymnasium högst betyg. Sedan förra mätningen för tre år sedan hade det skett förbättringar på alla punkter. "Det gäller att arbeta långsiktigt", säger ledarna på skolan. "Med hjälp av Qualis är det lätt att se vad man kan arbeta vidare med." En fördel med Qualis är att det mäter både kunskapsmål och sociala mål och båda ingår i skolans uppdrag. I undersökningen framkom att goda strukturer och rutiner finns som grund för ett fortsatt utvecklingsarbete.

Svalövs gymnasium har Skånes bästa yrkesförberedande utbildning inom Fordons- och Transportprogrammet enligt Svenskt Näringslivs senaste undersökning. Skolan har på ett förtjänstfullt sätt förberett eleverna för den kommande arbetsmarknaden, vilket ger dem goda förutsättningar i arbetslivet. Skolans målbild och vision är "Lärande på riktigt" och man har lyckats med detta så bra att de flesta eleverna har arbete när de är klara med sin utbildning.

Det vinnande konceptet är att alla ämnen knyts till yrkeskunskapen. Eleverna får börja med att göra en yrkesrelaterad skrivuppgift som de sedan presenterar, därefter avslutas uppgiften med att omsätta kunskapen i praktiken. "Det är både enklare och roligare att läsa till exempel svenska när det har med bilar att göra", säger en elev. "Det är bra att vi varvar läsning med praktisk övning. Man kan knappast lära sig backa med en lastbil

genom att bara läsa".

På Svalövs gymnasium är det inte bara fordon, naturbruk och smådjur som gäller. Det finns även ett rockband, som består av såväl lärare som elever. "Det är ofta vi tar ton för att lätta upp stämningen" säger Gymnasierockarna, "och det är verkligen uppskattat". Bandet till och med tog sig till final i tävlingen "Företagsrockarna" som i mars gick av stapeln i Helsingborg på The Tivoli.

När höstterminen närmade sig, kunde rektor Lena Hansson konstatera, att trots hård konkurrens från andra gymnasier var antalet sökande till Svalövs Gymnasium rekordstort. Linjerna med naturbruk och lantbruk hade fler sökande än vanligt, och transportprogrammet blev överfullt. Till naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och djurvårdslinjen har söktrycket inte varit lika hårt. Skolan har plats för ca 500 elever, förutom de elever som går på vuxenutbildningarna.

Eleverna på Fridhems folkhögskola har, som vanligt, varit framgångsrika under året. På Sveriges kortfilmsfestival avgjordes SM i kortfilm. 49 filmer deltog och SM-guldet vanns av Olivia Kastebring med filmen "Tystnad", och silvret togs av Emilio Di Stefano med filmen "När du blir stor", vilka båda är Fridhemselever. Vidare vanns priserna för "Bästa manliga skådespelare", "Bästa kvinnliga skådespelare" och "Bästa ljud" av Fridhemselever. Detta gjorde att utmärkelsen "Bästa filmskola" gick till Fridhems folkhögskola.

Fridhemseleven Ninja Thyberg fick priset som "New Talent" vid Pixelfestivalen 2012 (en kortfilmsfestival i Lund) för sin film AFRO. Prissumman är 300 000 kr, som hon tänkte använda till att spela in en ny film i Ystad Studios. Sex av åtta nominerade filmer var gjorda av Fridhemselever.

Elin R. Fransson, elev vid skrivarlinjen på Fridhem, har vunnit ett pris för bästa novell 2012 för sin "Tidal scares". Det är "skrivarsidan.nu", en mötesplats på internet för författare, som utlyste tävlingen. Bland 70 tävlingsbidrag ansågs Elins novell vara den främsta och Elin skall köpa bl a ett par löparskor för prispengarna. Det gäller att hålla igång kroppen också om det skall bli fart i hjärnan!

Vissa förändringar har skett på Fridhem när det gäller den eftersökta skrivarlinjen. Årskurs två har flyttats till Albins folkhögskola i Landskrona från och med höstterminen 2012. Detta beror på minskade statsbidrag och på att Folkbildningsrådet valt att ge de mindre folkhögskolorna i städerna mera resurser. Fridhem har kvar första årskursen innevarande läsår, men sedan går även den till Albins. En nyhet på Fridhem inför höstterminen 2012 var inriktningen "Kreativt berättande" på Allmän kurs, så även fortsättningsvis kan man lära sig skriva där.

Det är vanligen långt fler elever som söker till Fridhem än som kan beredas plats, och detta gäller även de veckolånga sommarkurserna. När årets sommarprogram släpptes, strax efter nyår, tog det bara en halvtimme innan 50 personer hade anmält sig. Några av de mest populära kurserna, t ex "stå-upp" och landskapsmålning, var fulltecknade redan före januari månads utgång.

Kulturlivet blomstrar i Svalöv.

Niclas Nornemark och därmed Kulturhuset med alla engagerade medarbetare, fick i våras Svalövs Rotaryklubbs kulturstipendium. I motiveringen till utmärkelsen framhölls att det erbjuds många oväntade upplevelser. Man kan möta hela världen i ett mycket varierande program, om inte annat så på filmduken. Niclas är stolt över att vara så långt framme i takt med den snabba digitala utvecklingen och gläder sig åt att det är fin reklam för Svalöv. Svalövsborna kan njuta av toppkvalitet på ljud och bild tack vare Niclas djärvhet att satsa. Han anlitas runt om i Sverige av andra biografer, som vill ställa om till detta moderna system.

På sportlovet köade dataspelsfantasterna för att komma in i kulturhuset och spela "Fotbollsspelet FIFA 2012". Det var mest ungdomar i tonåren, till och med några från Landskrona hade rest dit, men även medelålders män fanns med. Alla tyckte att det var något extra att få spela på en stor bioduk. Man delades upp i lag och till sist utsågs segraren, som fick ett fint pris av Kulturhuset: fritt spel i två timmar med obegränsat antal kompisar. Detta var en succé, som säkert kommer fler gånger i framtiden.

Metropolitan i New York har visat 11 operaföreställningar under året, bland andra Faust och La Traviata. Från Kungliga Operan i Stockholm visades både Bizet's Carmen och Mozarts Trollflöjten i nyskapade versioner, som både gjorde dessa klassiska verk rättvisa och även gav nya djupa perspektiv.

Svalövs Filmstudio visade 14 filmer och kulturhuset har visat många andra rykande färskas filmer av olika slag, t ex den prisbelönta dokumentären "Palme", Lasse Hallströms "Hypnotisören", "Järnlady", "Hamilton 2", "Snabba Cash 2", "Star Wars Episode 1". Barn- och familjefilmer har också visats, t ex "Kvarteret skatan reser till Laholm", "Prinsessan Lillifee", "Piraterna" och "The Amazing Spiderman". I oktober var det 50-årsjubileum för filmerna med James Bond och premiären för den senaste - "Skyfall" - visades i Svalöv för en, dagen till ära, smokingklädd publik. Röda mattan var utrullad och portarna öppnades redan en timme före föreställningen. 65 personer kom och minglade och njöt av en Martini, "shaken, not stirred".

En barncabaré med live scen-show av musikclownerna Allgott och Vilgott bjöd på sånglekar och clowneri i en fartfylld blandning, vilket fick barnen riktigt med på noterna. Det har även visats skolbio och opera för barn i skolan.

Färs & Frosta Sparbank sponsrade barnkulturen med "Britta & Mättas festivalshow" och vid ett annat tillfälle en föreställning med Monica Forsberg och Beatrice Järås: "Djupare rynkor och bekväma skor".

Några elever på Fridhems Folkhögskola ville bredda kulturutbudet och startade därför Klubb Ljus&Brus, som har sina evenemang på Kulturhuset. Man visar kortfilmer och dokumentärer, och bjuder på live-musik, ofta jazz eller jazzinspirerad improvisationsmusik.

Stand-up komikern Tomas Oredsson ledde en komikerstafett på kulturhuset, där han tillsammans med några kända stå-upp komiker uppträdde i snabbt tempo: varje komiker fick max 7 minuter på sig i varje runda. Några elever från sommarkursen i stå-upp-komik, som Tomas ledde på Fridhem, hörde också till de agerande.

I juni var det fotbollsfeber i hela Sverige och så även i Svalöv. På Kulturhuset visades matcherna då svenska landslaget mötte respektive Ukraina, England och Frankrike. För att den riktiga känslan av att vara på plats skulle infinna sig serverades öl, läsk, vatten, korb med bröd, popcorn mm.

Svalövsborna fick även möjlighet att via Kulturhusets vita duk se den världsunika konstutställningen "Leonardo da Vinci - Målare vid Milanos hov". Den visades från The National Gallery i London, där man för första gången sammanfört ett antal av de autentiska målningarna, som finns av Leonardo da Vinci idag, från Louvren, Eremitaget och andra muséer. Bl a fick Svalövsborna, bekvämt på hemmaplan, se "Madonnan i grottan", "Madonna med barnet" och "Damen med hermelinen" och därtill under mycket sakkunnig guidning av engelsmännen. Hävdatecknaren kunde dock konstatera att det ej helt kan jämföras med att se konstverken på deras ordinarie utställningsplatser. "Damen med hermelinen" hänger i vanliga fall i ett välbevakat rum i ett konstmuseum i Kraków i Polen, helt skyddad från dagsljus för att bevara färgerna så bra som möjligt, och det är magiskt att slå sig ner på den röda sammetsklädda bänken och betrakta denna undersköna målning på två meters håll. Men utställningen i London var helt utsold sedan länge, så det var en fin möjlighet att se den

hemmavid genom digital överföring.

I år fick Kulturhuset ta över nationaldagsfirandet vilket skedde den 6 juni på Kommunhusplatsen framför kommunhusets entré. Förmiddagen inleddes med Bollklubbens bakluckeloppis där man kunde köpa och sälja det mesta. En scenvagn kom så småningom på plats och fram trädde Nilla Nielsen och Madeleine Liljestam och underhöll med sin populära musik. Söderåsens Folkdangille hade dansuppvisning, liksom de unga dansarna Rebecka Komet och Felix Forsberg. En fanborg med de olika föreningarna i kommunen tågade genom centrum. Musikskolan musicerade och kommunchefen Fredrik Löfqvist höl tal. Förste vice ordförande i kommunfullmäktige, Gunnar Bengtsson, delade ut stipendier och flaggor. Firandet avslutades med nationalsången och duvsläpp.

Det finns fler arenor för kultur i Svalöv. Mitt i sommaren framträdde den kände rockmusikern Mikael Rickfors, tillsammans med kompanjonen Jonathan Stenson, i det gröna vid Fäladsgården. Vädret var något ostadigt, men ca 180 gäster i alla åldrar, mest Svalövsbor, bänkade sig i tälten, obekymrade om ifall det skulle komma någon regnskur. De serverades en tre-rätters måltid av det uppskattade köket på Fäladsgården och mellan varje rätt framförde musikerna valda delar av sin repertoar. Allt detta kunde publiken avnjuta ute i den vackra naturen med Svenstorps - Bolshus naturreservat för ögonen.

En färgstark konstnär i Svalövstrakten är Bengt Backlund, som bor och verkar i Torrlösa. Ibland har han ett sommarkafé i sin trädgård och bjuder in till "happenings" i sin trädgård, där det förekommer framför allt konst och musik. Själv sysslar Bengt mest med skulptur. På vernissagen, som i år ägde rum den första lördagen i augusti, debuterade en ung graffitimålare, som Bengt stötte på i Malmö bara några dagar innan. I år blev det även lite hantverk då det ställdes ut tyger från Marocko och Mauretanien.

Kulturstipendierna i Svalövs kommun delades ut på kommunfullmäktigemötet den 29 oktober. Ida On och Erik Liljeroth fick dela på 10 000 kr. Ida är framstående bl a på cello och hon skulle använda stipendiet till att åka på musikallägret "Lovewell Teen". Erik fick stipendiet för att kunna köpa sig en egen saxofon. Han medverkade i musikfestivalen "Ung kultur möts" och i rockbandet "Ren smuts", som representerade Svalövs kommun i Skånes Regionfestival.

Årets kulturpris i Svalöv gick till Viktor Praznik, bosatt i Konga, för hans allsidiga konstnärsskap. Han är bronsjutare i grunden, men sysslar även med glas, silver, guld och sten, samt restaurerar andras konstverk. Priset bestod av en oljemålning av konstnären Gunilla Lervik Cutileiro.

Ett lyft för litteraturläskare har skett i och med att de fem biblioteken i Svalövs kommun gått samman med andra nordvästskånska bibliotek i ett gemensamt system. Med den gemensamma webb-portalens hjälp kan man nu söka i samtliga anslutna biblioteks kataloger och med en knapptryckning beställa böcker från vilket av biblioteken som helst. Man kan hämta dem några dagar senare på närmaste bibliotek. På detta sätt har man fått bekväm tillgång till 55 bibliotek med en halv miljon titlar och över två miljoner böcker, ljudböcker, filmer, TV-spel mm.

Kulturveckan anordnades, som vanligt, vecka 43 och det fanns många evenemang att väja på. "Musikkrysset - såväl för gammal som ung" arrangerades av Kulturskolan i Linåkersskolans aula.

Trädgårdsnörden Hannu Sarenström, känd bl a från Gröna Rum, berättade om "Trädgårdsdrömmar".

På Forslidsgården hölls en musikalisk salong till August Strindbergs ära. Lars-Åke Norlander spelade och Johan Sandberg sjöng och berättade om den passionerade musikälskaren August Strindberg. Efter musiken serverades

en delikat buffé.

På biblioteket arrangerades ett bokkafé så "som Proust hade velat ha det", med bokprat, lindblomste och Madeleinekakor. Under en författarafton uppmärksammades Strindbergsåret (det var 100 år sedan Strindberg dog) genom att Lena Einhorn utifrån sin bok "Siri" berättade om Siri von Essens turbulenta äktenskap med August Strindberg. Poeten Rubén Aguilera, född i Chile men bosatt i Sverige sedan 1983, framförde visuellpoesi genom att läsa ur sin nya diktsamling "Blomster Almenacka" samt visa bilder och två kortare filmer.

Till förmån för "Somaliska kultur- och fritidsföreningen" i Svalöv ordnades i juni en svängig konsert med musik, sång och dans på Kulturhuset. Musikerna kom från södra och västra Afrika och Skåne, och framträdde inom ramen för projektet "Stage Africa". Det bjöds även på smakupplevelser i form av traditionell somalisk mat. "Somaliska kultur- och fritidsföreningen" välkomnade bidraget till sin verksamhet, som växer fram mer och mer, tack vare att man nu fått en lokal att vara i på Ekebogatan 5 A. Dit är alla, oavsett nationalitet, välkomna för samvaro och hjälp av alla slag, vilket kan vara särskilt viktigt för nyanlända flyktingar. Här tänker man hålla kurser och ge stöd till människor, som skall finna sin plats i det svenska samhället.

Under kulturveckan kunde Svalövsborna bekanta sig närmare med olika aspekter av den somaliska kulturen på biblioteket. Det dukades upp ett stort bord med traditionella maträtter, som besökarna kunde provsmaka och även dricka te och kaffe tillrett på somaliskt vis. Medlemmar i "Somaliska kultur- och fritidsföreningen" visade dessutom upp exempel på somaliskt konsthantverk i form av bruksföremål och berättade om sin kultur. Efter maten blev det dansuppvisning och sång, vilket roade inte bara publiken utan lika mycket dansarna själva, både vuxna och barn.

Hur trivs medborgarna i sin kommun?

För fjärde gången har Svalövs kommun i våras deltagit i Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning. Detta är en attitydundersökning som visar hur invånarna ser på Svalövs kommun och dess verksamhet. Av de medborgare, som svarat, tyckte 28 % att de starkt kunde rekommendera vänner och bekanta att flytta till Svalövs kommun, medan 29 % avrådde från det. Mest nöjda var man med utbildningsmöjligheterna och tryggheten. Minst nöjda var man med fritidsmöjligheterna och det kommersiella utbudet. När det gäller inflytandet fick information från och kontakt med kommunen bra betyg, medan förtroende och möjligheterna att påverka den kommunala verksamheten fick sämre betyg.

Genom medborgardialoger, både i centralorten och ute i byarna, har välfärdsberedningen i höst undersökt hur man i högre utsträckning skall kunna få kontakt med medborgarna och lyssna på deras synpunkter. Det framkom då att invånarna "vill gärna mötas ute i byarna, enkelt och öppet, i ett personligt möte - inte bara inför ett val".

Tryggheten i bostadsorten har stor betydelse för invånarnas trivsel och brottsbekämpningen behöver vara effektiv. Polisen har inte lyckats stävja alla brott i Svalöv i år heller. Hävdatecknaren har saxat följande ur tidningspressen:

\* Polishund tog leksakstjuvar. Fyra män åtalas.

\* Klumpig tjuv togs på flyende fot. Ertappades med smältande glass i byxfickan.

\* Tjuvar stal tomt kassaskåp.



\* Smash-and-grab-kupp mot Apotek. Liga puttade expedit och snodde salvor för tio tusen kr.

\* Rektor för folkhögskola attackerade polisen. Ansåg att de nonchalerat inbrotten på skolan.

En temperaturmätare på en kommun kan vara hur fastighetsaffärerna går. Totalt under förra året gjordes 105 fastighetsaffärer i Svalövs kommun. Av de 33 skånska kommunerna var det endast fem stycken som hade lägre genomsnittspris än i Svalöv. Under 2012 har trenden med trög fastighetsmarknad hållit i sig. Fastigheterna ligger ofta ute i till-salu-annonser under lång tid och ibland måste utgångspriset sänkas. I somras såldes en villa vid Svalövssjön, byggd år 2006, till ett pris som till och med låg strax under taxeringsvärdet. På Svabo, det kommunala bostadsbolaget, märker man också av att det är trögare att sälja villor. Många, särskilt äldre personer, vill flytta till en av Svabos lägenheter men har svårt att få sålt sina hus. Delvis beror det på att bankerna nu har en hårdare linje när det gäller utlåning, så att spekulanter utan sparkapital till kontantinsatsen har svårt att få lån.

En fastighet i Svalöv, som varit på tapeten i hög grad under året, är Magasinet. Dess öde har varit ovisst under lång tid, men nu skulle ett avgörande ske. På Svalövs kommuns hemsida kunde man följa historiens gång:

det stora, mer än hundraåriga sädesmagasinet skulle efter diverse turer nu verkligen rivas. År 2004 hade kommunfullmäktige beslutat att ge AB SvalövsLokaler i uppdrag att hantera ärendet utifrån företagsekonomiska aspekter. Styrelsen för SvaLo fick medgivande att vidta de åtgärder, som bedömdes vara bäst och som inte krävde pengar från kommunen. SvaLo undersökte ekonomin i olika alternativ alltifrån renovering eller ombyggnad till rivning. Så småningom föreslogs rivning, men ärendet blev vilande en tid. Efter många turer beslutade Bygg-, trafik- och räddningsnämnden i januari 2011 att ge rivningstillstånd. Ett anonymt överklagande lämnades in, vilket dock avvisades av Länsstyrelsen, och rivningsbeslutet ansågs ha vunnit laga kraft.

Ledningen för SvaLo presenterade en plan över hur Magasinet tomt skulle iordningställas efter rivningen, snyggt och funktionellt: en mur av de gamla tegelstenarna skulle behållas som bullervall mot järnvägen. Ett femtiotal parkeringsplatser skulle anläggas och dessutom en park i södra delar av området. Gamla takstolar och andra träkonstruktioner från byggnaden skulle användas för att bygga en pergola och mursten från Magasinet väggar skulle klä gångarna. Man ville skapa en snygg infart till det centrala Svalöv. Trots denna fina plan blev det upprorsstämning i Svalöv när rivningen de facto närmade sig. Svalövs aktivister mobiliserade och länsombudet i Svenska Byggnadsvårdsföreningen ansåg att rivningsbeslutet borde rivas upp. Någon handläggare vid Regionmuséet i Kristiansstad ansåg att Magasinet borde k-märkas på nytt och därmed ej få rivas eller ändras till sin karaktär. Protesterna fortsatte in i det sista men SvaLo höll fast vid sitt rivningstillstånd. I mitten av april gick man till verket. Grävskoporna var framkörda när gatans parlament yttrade sig i saken. En hel del Svalövsbor tyckte att det var på tiden att "bli av med det gamla bölet". Andra tyckte att det var sorgligt att det skulle försvinna. Några var villiga att våga livet för att förhindra rivningen. En intressegrupp "Rädda Magasinet" hade bildats och en av aktivisterna, som ställde sig i vägen, var nära att bli överkörd när grävmaskinerna rullade fram. Arbetet stoppades tillfälligt och polisen avbröt protestaktionen och spärrade av området så att arbetet kunde fortsätta. Bortåt eftermiddagen raserades södergaveln. På kvällen tog sig några aktivister upp på taket utrustade med varma kläder, sovsäckar och matsäck och spände upp sina stora banderoller, som ett sista inlägg i debatten om Magasinet framtid. Nästa morgon klättrade de ner och rivningen kunde fortsätta. Efter ett antal veckor var alla spår av Magasinet borta. Muren mot järnvägen revs i sin helhet, allt tegel och trävirke fraktades bort. Det sades "vara för dåligt för att återanvända". Den 20 april hade den stolta planen kungjorts på kommunens hemsida: "Allt det här skall vara klart i år, så senast i december ska Svalöv ha fått en inbjudande och spännande entré". I skrivande stund i slutet av november 2012 återstår endast en tom grusplan.

Turerna med magasinet fick stor uppmärksamhet och få personer märkte att en annan gammal byggnad samtidigt revs i grannskapet, nämligen den gamla möllan i Hjalmar Nilssons park. I "Släkt och bygd" nr 2, 2012 skriver Bengt Nordahl att denna väderkvarn av holländsk typ av allt att döma byggdes någon gång under 1850-talet. Den var igång till 1924, varefter inventarierna såldes och möllan stod utan underhåll. I början av 1940-talet kläddes den om med ny spån och 1982 kläddes hättan om. Därefter har tidens tand gått hårt åt den, eftersom ägaren, Lantmännen SW Seed, inte kostade på något underhåll att tala om och några nya vingar fick den inte heller. År 2010 beviljade Bygg-, trafik- och räddningsnämnden i Svalövs kommun rivningslov och möllan revs i obemärkthet sommaren 2012.

Husen längs Svalegatans södra del hade ganska länge stått mer eller mindre tomma och sett trista ut. De förra året påbörjade renoveringarna har resulterat i att lägenheterna nu är tagna i bruk. I en del av Svalegatan 1 har Bröderna Perssons Begravningsbyrå sina nya lokaler, där det förr var livsmedelsaffär. I gårdshusets södra del samt i husen på Svalegatan 3, 5 och 7 har boende flyttat in och det lyser trivsamt bakom gardinerna under höstkvällarna. Även det brandhärjade huset i korsningen Svalegatan 19/Torggatan 2 har renoverats. På nedre botten bedrivs fotvård och på övervåningen är bostadslägenheten åter bebodd. Den f d bilverkstaden, med bostadslägenhet på övervåningen, på Kvarngatan 5 har fått nya fönster och blivit ommålad och uppiffad på olika sätt och pryder sin plats.

Till Svalövs "make over" kan också räknas satsningen på att asfaltera ett antal gator, som varit i dåligt skick, t ex Centralgatan och delar av Gøjegatan och Herrevadsgatan.

I mitten av april startade ett annat renoveringsprojekt: Svalövs kyrka stängdes i ett drygt halvårs tid för att få en rejäl genomgång. För att spara energi och minska på de dyra uppvärmningskostnaderna har innanfönster och värmepump med jordvärme monterats. Kyrkan har målats om invändigt och handikappanpassats. Sakristian har utvidgats för att kunna rymma en mer ändamålsenlig förvaring av kyrkotextilier. Ett pentry kommer att underlätta när man vill servera kyrkkaffe. Under arbetets gång visade det sig att även konstruktionen av träbjälkar i tornet, som kyrkklockorna hänger i, var i stort behov av renovering. Förhoppningen är att på julafton 2012 åter kunna fira midnattsmässan i Svalövs kyrka.

En förändring i den kyrkliga sfären är att från och med den första januari 2012, har Svalövsbygdens församling och Billeberga-Sireköpinge församling gått samman i ett gemensamt pastorat.

AB SvaLo kan inte bara riva - de kan också bygga nytt. En ny modern idrottshall är under planering. Den gamla är mer än 50 år gammal och nersliten. Allvarliga fuktskador har upptäckts i källarvåningen och den är svårtillgänglig för rörelsehindrade. Det anses orimligt dyrt att renovera den, så planen är att riva den gamla hallen och bygga helt nytt. Då kan man också bygga på ett sätt som tillgodoser det ökade behovet av träningslokaler, omklädningsrum och redskapsförvaring. Berörda tjänstemän har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag.

En annan fråga som engagerat många i Svalövs befolkning är planerna på att anlägga konstgräsplaner för fotbollsspel. Fotbollsklubbarna i främst Svalöv, Kågeröd och Teckomatorp anser att det är viktigt att kunna träna på samma villkor som motspelarna och ser konstgräs som en nödvändighet. Kommunpolitikerna lovade att satsa 4 miljoner kronor i projektet och resten skulle klubbarna själv söka på alla upptänkliga håll. Taktiken var att börja med att anlägga på en av platserna och så småningom på de övriga. I Svalövs Bollklubb blev besvikelsen stor när det stod klart att välfärdsutskottet lutade åt att den första konstgräsplanen skulle anläggas i Teckomatorp. Svalöv skulle få sin först i samband med bygget av den nya idrottshallen. Vid frågestunden, som föregick kommunfullmäktiges junimöte, var salen proppfull av ett hundratal unga fotbollsspelare i sina

fotbollsdressar tillsammans med tränare och supporters från SBK, som ville agera för sin konstgräsplan. Man argumenterade bl a med att den även skulle betyda mycket för alla skolelever, som studerar i Svalöv. Beslutet uppskjöts till nästa möte och en månad senare fattade välfärdsutskottet det definitiva beslutet att anlägga den första i Teckomatorp. Som em motvikt till denna besvikelse höll SBK sin populära fotbollsskola som vanligt i början av augusti. Både pojkar och flickor, sammanlagt 115 barn från Svalöv, Teckomatorp, Röstånga och Kågeröd deltog med liv och lust i träningen. SBK hade bjudit in en del gästtränare från allsvenska lag. Speciella dragplåster var HIF-målvakten Per Hansson och LdB-spelaren Lovisa Wifvesson.

På Hälsomagasinet förekommer träning för barn mellan 6-13 år: jujutsu, innebandy och pingis på tider när föräldrarna i sin tur kan gå på gymmets vuxenaktiviteter. Hela familjen kan hålla sig i form. Den 3 mars firade Svalövs Athletic Club sitt 20-års jubileum med ett träningsmaraton och en fest då bl a ett rockband spelade. Då verksamheten startade för 20 år sedan var man 92 medlemmar och i våras var man 1000 stycken.

Svalövs golfbana har fått nya ägare efter konkursen. Vd blev Tomas Björklund, Svalövs-son som är uppvuxen på just denna bana. Han och hans två kompanjoner satsar på att utveckla verksamheten och startade säsongen med bla prova-på-kurser och möjligheter för nya intresserade att testa banan gratis. Turister är välkomna, men man vill också satsa på skolorna och lokalbefolkningen. Målet är att bli en attraktiv bana för alla kategorier av spelare. Banan är en av de bästa i Skåne och i siktet på framtiden ingår att efter hand utveckla en konferensanläggning med hotell, spa och avkoppling. Mitt i sommaren spelades tävlingen "Svalöv Hickory Open", då 27 golfare klädda i golfkläder från längesedan flydda tider, rutiga golfbyxor, långa kjolar och traditionella skor, med hjälp av 100 år gamla klubbor med massiva hickoryskaft tog sig runt de 18 hålen.

I en grön och groende kommun är naturligtvis alla aspekter av miljöarbetet av största vikt. För att få fler invånare att tänka mera på miljön, annonserade man efter klimatnyfikna hushåll. Dessa skulle tillsammans med andra hushåll i Skåne under ett års tid få information, konkreta tips och stöd för att prova på att göra adekvata förändringar i sitt levnadssätt. Projektet "KlimatVardag", som drivs av "Hållbar utveckling i Skåne", syftar till att hjälpa hushållen att hitta vägar till en klimatvänligare livsstil, som bl a kan spara både pengar och energi. Med projektets hjälp vill man visa att man kan leva ett gott liv utan att slösa och som avslutning på projektet tänker man skriva ett manifest till kommunpolitikerna om hur alla tillsammans kan arbeta för att skona miljön. Redan nu sorterar 72 % av hushållen i Svalövs kommun matavfallet och restavfallet separat, vilket innebär att matavfallet kan rötas till biogas och biogödsel. Förutsättningarna för att sopsorteringen skall fungera bra i flerfamiljshusen har ökat i och med att Svalövsbostäder har byggt fler återvinningshus.

En minskning av bilkörandet och satsning på bränslesnålare bilar är en viktig insats för klimatet. Bilisterna i Svalöv minskade sin körsträcka med ett par procent under året. Vid nyåret var ca 7 % av alla personbilar i Svalöv klassade som miljöbilar, vilket är lägre än genomsnittet för hela landet. Av de nyregistrerade personbilarna i kommunen var 28 % miljöklassade.

Den 19 augusti gjorde Skånetrafiken ändringar i gällande tidtabell, som innebar att Linje 241 ej längre fortsatte från Teckomatorp till Landskrona. Detta innebar en försämring för resenärer som brukade arbetspendla till Landskrona, men eftersom Skånetrafiken gått back med 115 miljoner ansåg de sig tvungna att spara pengar. Politiker i Svalöv ville hellre att Region Skåne, som ansvarar för kollektivtrafiken, skulle utveckla trafiken långsiktigt istället för att göra kortsiktiga besparingar. Det är också en besvikelse att det ser ut att dröja minst till år 2021 innan persontåg kommer igång på Söderåsbanan. Ansvaret för detta ligger hos Trafikverket Region Syd, som skall sköta den fortsatta upprustning av banan, som först måste till.

I mitten av september var det dags för den europeiska Trafikantveckan. Då ville man inspirera befolkningen till

hållbart resande, dvs alternativa transportmedel till bilen bl a kollektivt resande. Det informerades om cykelvägarna i kommunen och en av dagarna kunde kommunens tjänstemän prova på elcykling utanför kommunhuset. Den 22 september var det bilfria dagen och då kunde man åka gratis buss från byarna i kommunen in till Kommunhusplatsen enligt särskild turlista. Där bjöds det på fika och information om resande. Från den 1 oktober körs nästan alla bussar med biogasdrift. En efterlängtd nyhet var att Jojoba även säljs över disk i Svalöv, men ännu så länge kan man inte ladda dem på nytt där.

Antalet vindkraftverk fortsätter att öka i kommunen. Vid årets början fanns det 19 stycken. Två nya verk har påtänkta i Tirup och alla tillstånd är nu klara så de beräknas byggas inom kort. Fyra nya vindkraftverk i Lönnstorp och sex stycken på Söderåsen håller också på att tröskas igenom ansökningsmaskineriet. Vindkraftsärenden kan ta lång tid eftersom de ofta överklagas. En nybildad aktionsgrupp vill helt stoppa utbyggnaden av vindkraften i Svalövs kommun. "Vem vill bo med skuggor, blinkers och buller", undrar närboende. Samtidigt finns det i kommunens miljömål krav på att ännu mer förnybar energi skall produceras lokalt.

På företagssidan har vissa förändringar ägt rum. Växtförädlingsföretaget BASF Plant Science Sweden minskar sin verksamhet i Svalöv. BASF väljer att flytta hela sitt arbete med utveckling av genmodifierade genotyper i Europa till Amerika pga det starka motståndet mot användningen av GMO-tekniken. Alla fältförsök i Svalöv i verksamheten i företagets anläggning i Svalöv stängs, vilket innebär att alla de sex anställda här berör

Ett företag som däremot expanderat är Filton. Ägarna satsar 30 miljoner kronor i en ny produktionslinje i Svalövsfabriken. Företaget tillverkar luftfilter av förnybara biosyntetfiber, som till skillnad från konventionella oljebaserade syntetfibrer, minskar både koldioxidutsläppen och reducerar energikostnaden. De räknar på att behöva anställa 10-20 personer på sikt.

Invånarantalet i Svalövs kommun tenderar att minska något jämfört med föregående år. Detta är ett resultat på grund av att skatteintäkterna då också minskar. Trots detta visade delårsboks slutet, som presenterades av fullmäktigesammanträdet i slutet av oktober mycket positiva siffror. Försäkringsinsättningar, som gjordes för att säkra kostnaderna för långtidssjukskrivningar och förtidspensioneringar, har givit överskott och återbetalning på 9,8 miljoner kronor gjorde gott i kommunens kassa. Nu tog fullmäktige beslut om en kompletteringsbudget, och anslog 5,4 miljoner till allehanda åtgärder, som länge fått vänta på grund av pengabrist.

Härmed slutar 2012 års krönika.