

Krönika den 1/12, 2015 av Lena Bengtsson, Hävdatecknare i Svalövs Gille.

Den stora händelsen i Svalöv under året var invigningen av en ny, toppmodern idrottshall. Den var mycket efterlängtd eftersom den gamla hallen var 55 år gammal och nersliten och den hade dessutom ej utrymmen för alla nuvarande behov.

Den nya hallen ägs av AB Svalövslokaler, kostade 63 miljoner kronor och har fått namnet Heleneborgshallen. Den byggdes strax intill den gamla, som genast revs och av den syns nu inga spår.

Den nya byggnaden är avsedd för många olika aktiviteter: inomhusidrotter och skolgymnastik och det finns två mindre hallar för t ex kampsport och dansundervisning. Det finns en matsal för Heleneborgsskolans elever och ett modernt tillagningskök som kan tillaga ca 1000 portioner om dagen. Här skall lagas mat till alla skolor i kommunen. Matsalen kan delas av i mindre sektioner för olika möten och det finns ett pentry för att man skall kunna ordna fika.

Den stora spelplanen håller internationella mått och på läktaren ryms 350 personer. Det finns en mobil scen som kan sättas upp för olika arrangemang och då beräknar man att 900 åskådare kan rymmas på innerplan.

På den öppna platsen utanför huvudentrén finns en utsmyckning som även fungerar som belysning. Det är ett tekniskt avancerat optiskt konstverk som på avstånd upplevs som en hög lyktstolpe med lysande cirklar i toppen, men formerna blir alltmer ovala ju närmare man kommer. Denna idé har man fått från Malmö där en sådan belysning finns och därutöver finns det bara en i Moskva, så i detta avseende är Svalöv med i framkant.

Lördagen den 16 september invigdes Heleneborgshallen med stor fest. Ca 500 Svalövsbor tog del av evenemanget. Medan gästerna samlades spelade elever från Fridhems musiklinje jazz utanför entrén. Därefter följde mingel med god mat och därtill alkoholfritt mousserande vin. Brandlarmet gick igång och uppmanade alla att utrymma lokalen, men eftersom högsta ledningen ansåg att det var falsklarm och lugnt satt kvar så gjorde alla övriga likadant. Räddningstjänsten hann rycka ut men kompenserades med att bli bjudna på snittar i foajén. Underhållningen fortsatte med att Coffee & Tea Blues Band värmdde upp publiken inför invigningstalen, vilka hölls av kommunstyrelsens ordförande, Birgitta Jönsson och utbildningsutskottets ordförande Torbjörn Ekelund. Därefter tog populära Gunhild Carling från Stockamöllan över scenen för kvällen och tillsammans med Carling Family bjöd hon på show med jazz och acrobatik.

En månad senare höll Svalövs Gymnastikförening sitt årsmöte i en vrå av Heleneborgshallens matsal och Hävdatecknaren, dvs författaren till denna krönika, hade då tillfälle att studera det vardagliga livet och verksamheten i lokalerna. Det var liv och rörelse, folk kom och gick. I

kampsportslokalen avlöste grupperna varandra och flickor i rosa balettdräkter med styva tyllkjolar trippade iväg till sina danslektioner. Föräldrar som skjutsat sina barn till träningen satt uppe på andra våningen och fikade under väntetiden. Från stora spelplanen hördes dundret när någon fick in ett praktskott med bollen. Intrycket var att vi Svalövsbor har fått ett trivsamt allaktivitetshus.

En annan gammal byggnad med runt 50 år på nacken har också äntligen rivits, nämligen Lantmännens silosanläggning belägen mitt emot gamla järnvägsstationen. Svalövs kommun köpte fastigheten strax före jul 2014 med villkoret att säljaren skulle stå för rivningen som skulle vara klar inom 120 arbetsdagar. En miljöteknisk undersökning av marken visade ej några föroreningar, så en specialbyggd grävmaskin, en betongkross, en jättemagnet och en press som kan göra stora buntar av järn och plåt satte igång. Allt material separerades och togs omhand på plats, vilket är bäst ur miljösynpunkt. En 3,5 ha stor yta har därmed röjts av och gjorts tillgänglig för utvecklingen av Svalövs tätort. När man färdas Svalegatan fram till Onsjövägen slås man av att här har skyline söderut totalt förändrats, när detta jättestora, förfallna byggnadskomplex är ur vägen.

Svalövs första fyrvånings bostadshus har byggts under året. Den 13 januari togs första spadtaget på Möllegatan 2. Huset ägs av AB SvalövsBostäder och har sexton hyreslägenheter med modern standard, hiss och gynnsamma energiprestanda. Alla lägenheter har inglasad balkong och egen parkeringsplats. Det gick snabbt att få alla lägenheterna uthyrda. Medelåldern på hyresgästerna ligger på 55+, men yngst är Caroline Månsson från Annelöv, som var glad åt att kunna flytta in i sin första egna lya.

I Svalöv finns numera en av Sveriges vackraste skolor, anser Montessoriskolans rektor Peter Strömblad. Höstterminen 2015 flyttade de äldre eleverna i Montessoris grundskola in i det anrika hus, som byggdes för Sveriges Utsädesförenings räkning och stod färdigt år 1908. De yngre eleverna stannar kvar i Allmänna Svenska Utsädesaktiebolagets gamla kontor. Många Svalövsbor gläder sig åt att det skall bli liv i den gamla huvudbyggnaden igen - den har stått tom i flera år. Montessoriskolan har gjort en del omändringar och anpassningar efter sina behov, men i princip har huset bevarats så som det byggdes 1908. Dåtidens höga takhöjd, stuckaturer, spegeldörrar, fiskbensparketter och höga lister har behållits. I den gamla planhallen finns nu en idrottshall så att barnen inte skall behöva korsa järnvägen för att ta sig till sina idrottslektioner.

En annan gammal byggnad från ungefär samma tid är den anrika "Spiran", dvs Svalövs Hotell, byggt 1892. Hotellets ägare, Carl-Otto Lodin, har en tid sökt en ny inriktning för verksamheten eftersom beläggningen och därmed lönsamheten varit alltför dålig. Efter flera år på sparlåga lever Hotellet upp igen, nu under namnet Tornvillan och med en helt ny verksamhet. Företaget Plusfamiljen hyr in sig och har öppnat ett Hem för Vård eller Boende, där man tar emot barn och ungdomar som behöver en plats att känna sig hemma, ett ställe där man har möjligheter att

finna ro och utveckling. Ensamkommande flyktingbarn är bland de mest utsatta människorna i vårt samhälle och här tas emot både de som befinner sig i asylprocessen och barn som har fått ett permanent uppehållstillstånd. Sedan den 15 januari 2015 bor här 13 ungdomar, med personal på plats dygnet om.

På förmiddagen den 9 oktober beslöt Krisledningsnämnden i Svalövs kommun att etablera ett transitboende med 25 sängplatser för ensamkommande flyktingbarn i Persbo, på Svalegatan 6. Man upprättade omedelbart en arbetsgrupp för att möjliggöra mottagandet. Det gällde ett akut, tillfälligt boende: tak över huvudet, mat och en säng att sova i. Flyktingarna skulle stanna några dagar, max i två veckor, i väntan på att få en mera varaktig placering på något av Migrationsverkets permanenta boende för asylsökande. Redan samma dag ställdes Persbo i ordning för sitt nya syfte med hjälp av snabbinkallade hantverkare och frivilliga krafter. På kvällen anlände de första pojkarna med färja till Trelleborg för vidare befordran till Svalöv. Bakgrunden till detta tillfälliga boende var en förfrågan, som Svalövs kommun fått från Länsstyrelsen för att avhjälpa den svåra, akuta situation som Migrationsverket måste handskas med i Trelleborg och Malmö. Kommunstyrelsens ordförande, Birgitta Jönsson, förklarade i en intervju att det krävdes empati med utsatta människor och lojalitet med ankomstorterna, eftersom det kommit in väldigt många flyktingar i Skåne den senaste tiden. Svalövs kommun skulle då ombesörja dagliga, basala behov, dvs kost och logi. Kostnaderna för detta kommer Migrationsverket att stå för. Därutöver fanns det ett behov av kläder, underkläder, skor etc enligt ett upprop på kommunens hemsida. De som ville hjälpa till genom att skänka saker kunde vända sig till kommunens boendestödjare. Det som efterfrågades var i storlek Small och Medium utom skor och strumpor som behövdes i storlek 40 - 44, vilket väl är karakteristiskt för pojkar på väg upp i tonåren: gängliga med smala nackar men redan nästan fullvuxna fötter. Dessutom önskades sällskapsspel av alla slag samt fotbollar, träningskläder och benskydd.

Hävdatecknaren gjorde ett besök hos en närstående på Solgården en kväll i mitten av oktober. Då sågs en grupp på ca 15 pojkar sitta i frid och ro i stora matsalen på entré-plan och äta sin kvällsmat. Inga andra matgäster fanns där vid denna tid på dagen. Allt var tyst och stilla, nästan lite överkligt. Det kunde ha varit en scen i någon av Roy Anderssons filmer. Verkligen inte alls likt Hävdatecknarens föreställning om ett gäng killar i nedre tonåren. Inga bakåtvända kepsar, inget skämt och stöj, inget bus och skratt. Det visade sig att detta var pojkarna från Persbo. Senare kom tankarna: Hävdatecknaren frågade sig ifall tystnaden och stillheten inte bara berodde på frid och ro, utan kanske också var följden av utmattning och traumatisering, orsakad av de omvittnade stora farorna och livsfarliga strapatserna under flykten? Kanske av stor ovisshet inför framtiden?

En efterlängtnad sommar går alltför fort, semestern är slut, höstterminen börjar och den nya idrottshallen invigs med fest och bubbel. Plötsligt är det höst med oktobers skymmande kvällar

och novembers regn och blåst och mörker. Men i år är det inte nog med det. Plötsligt blev Svalöv berört av tillståndet i världen i en betydligt högre grad än tidigare: flyktingar från länder långt borta anländer dagligen till Skåne. Det har rört sig om mer än tusen personer om dagen, dag efter dag, vecka efter vecka, i tunna kläder och skor, ej anpassade för det svenska vinterklimatet. Många är helt utblottade när ägodelarna gått förlorade under strapatserna. En del av dem kommer till Svalöv. Vi Svalövsbor är inte bara åskådare genom nyhetsrapporterna från avlägsna platser, nu är även **vi** indragna på allvar i världens virvel.

Nu sätts vi på verklighetens prov: hur är det ställt med medkänsla och barmhärtighet - i Svalöv - i Sverige - ett av de rikaste länderna i världen?